



Bijbelstudieserie met als thema:

‘Geen slaaf meer, maar een zoon!’

februari 2019

Baptisten Gemeente ‘De Fontein’
Kruitmolenlaan 70
4337 KS MIDDELBURG

Ds. J. van der Zeeuw
Prinsenlaan 75
4336 HK MIDDELBURG
Tel. 0118 - 370005

i. www.kerkdefontein.nl

e. vanderzeeuw@live.nl

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

woensdag 6 febr. 2019



Thema:

**Geen slaaf meer,
maar een zoon!**

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019

De Fontein

Geen slaaf meer, maar een zoon!

Bij slavernij denken wij aan:



**Monument
in
Middelburg**



Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Gen. 18:3 ... ga dan uw dienaar toch niet voorbij ...

In het Hebreeuws staat het woord 'ebed'

NBG: 'knecht', slaaf ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Gen. 18:3 ... ga dan uw dienaar toch niet voorbij ...

NBV en GNB: 'dienaar'

BB en BOEK: vertalen het woord niet!

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Het woord 'ebed' is in het O.T. een belangrijk woord!

Deut. 34:5 Mozes wordt 'knecht des HEREN' genoemd

HSV: Mozes, de dienaar van de HERE

'Ebed' = Knecht / dienaar / slaaf

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Ook Jezus wordt de 'Knecht des HEREN' genoemd!

Jes. 52:13 Zie, Mijn Knecht ...

H. 4:27,30 ... Uw heilig Kind Jezus ... (NBG: Knecht)

Grieks: 'Pais', vertaling van het Hebreeuwse 'Ebed' ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Israël is de HERE gaan dienen = 'slaven' geworden ...

Ri. 10:16 ... zij ... dienden (Hebr.: 'abad') de HERE ...

Nadat zij de vreemde goden weggedaan hadden ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

De HERE heeft het gekerm van de Israëlieten gehoord:

Ex. 6:4 De Israëlieten moesten werken ...

NBG: Zij waren tot slaven gemaakt zijn!

NBV: 'slavenarbeid' was hen opgelegd ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

De HERE heeft het gekerm van de Israëlieten gehoord:

Ex. 6:5 Ik zal u redden uit hun slavernij ...

Vaak is in het O.T. 'dienen': 'slaaf zijn' (knecht zijn) ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

De HERE heeft het gekerm van de Israëlieten gehoord:

Ex. 6:6 Vanonder de dwangarbeid uitgeleid ...

NBV: Bevrijd van 'slaaf zijn' (knecht zijn) ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Het past een Israëliet om een dienstknecht te zijn ...

Joz. 14:7 Mozes, de dienaar van de HERE, ...

NBG: Mozes, de knecht des HEREN ...

Hebreeuws: Mozes, de 'ebed' van de HEER ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Israël is slaaf geweest in Egypte ...

Deut. 24:18 ... u moet eraan denken dat u slaaf ...

v. 17-22: juist omdat zij dit hebben meegemaakt:

Deut. 24:18 Daarom gebied ik u dit te doen.

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

In Israël is het veel meer: onder gezag staan van ...

Gen. 29:18 Jakob ging Laban zeven jaar werken ...

NBG: ... dienen ('abad' zijn) ...

In Israël: allereerst het welzijn van de slaaf op het oog!

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

We gaan nu eerst Ex. 21:1-11 lezen:

Hiermee is niet gezegd dat de HERE slavernij op zich goedkeurt! Evenmin keurt Hij echtscheiding en het hebben van meerdere vrouwen goed!

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Wel geeft Hij bepaalde regels aan Israël:

Matt. 19:8 ... vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest.

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Een bijzonder gebod:

Ex. 21:5,6 ... met een priem zijn oor doorboren ...

Ps. 40:7 ... U hebt mijn oren doorboord ...: Jezus wil vrijwillig de Vader dienen in de dood!

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Een bijzonder gebod:

Ex. 21:1 ... na zeven jaar moest een slaaf vrijgelaten worden!

Lev. 25:39 ... een 'broeder' in armoede geraakt ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Dat ligt in het Oude Testament heel anders ...

Het woord voor 'slaaf' is in het Oude Testament een heel ander woord dan wij zouden verwachten ...

Een bijzonder gebod:

Niet alle geboden zijn voor ons te begrijpen en niet alle geboden zijn voor ons goed met elkaar te combineren!

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

1 C. 7:21a Bent u als slaaf geroepen, ... ?

Paulus wijst de slavernij niet per definitie af, maar keurt slavernij ook niet goed ...

1 C. 7:21b Kunt u echter ook vrij worden, maak ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

Ef. 6:5,6

Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, ... maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

Ef. 6:8

U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Here terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

Ef. 6:9

En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Here in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien des persoons is.

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

Col. 4:1 Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Here hebt in de hemelen.

Hier gaat het dus om gelovige eigenaren van slaven!

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

1 T. 6:2

En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

Tit. 2:9 Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn ..., zonder tegen te spreken, ...

Tit. 2:10a ... dat ze niets ontvreemden, ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Door de vraag die Paulus aan Filemon gesteld heeft, komen we nu bij slavernij uit in het Nieuwe Testament ...

Slavernij: het is in de tijd van het Nieuwe Testament aanvaard in de Grieks-Romeinse wereld ...

Tit. 2:10b ... maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij ... God, ... in alles tot sieraad mogen strekken ...

Verrassend wat de Bijbel over slaven zegt?

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Wij waren ook slaven, maar nu niet meer ...

Slaaf van de zonde waren wij ...

R. 6:6 ... niet meer als slaaf de zonde ... dienen ...

R. 6:16 ... als slaaf heb je je ter beschikking
gesteld ...

R. 6:15-23 ... als slaaf gehoorzaam je je meester ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Wij waren ook slaven, maar nu niet meer ...

Een slaaf heeft in feite niets te zeggen en in te brengen ...

Gal. 4:1-7 ... nu zijn wij echter geen slaven meer ...

Gal. 4:7 ... maar een zoon en een erfgenaam ...

J. 13:16 ... slaaf is niet meer dan zijn heer ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

Wij waren ook slaven, maar nu niet meer ...

Een slaaf heeft in feite niets te zeggen en in te brengen ...

J. 15:15-17 ... zoals Jezus dat ook zegt ...

J. 15:15 Wij zijn geen slaven (dienstknechten), maar vrienden, want Jezus heeft ons alles van de Vader bekend gemaakt ...

Bijbelstudie, woensdag 6 febr. 2019



Geen slaaf meer, maar een zoon!

woensdag 20 febr. 2019

Thema:

**Het herstel van
Israël:**

**Hoelang moeten
we nog wachten?**